

Benodigdheden:

Vlinder Koudporselein
Kleurstoffen
Lime
Uitsteker kleine ster
Zonnebloem pons
Bloemendraad
Opbolpen of startool
Tacky Glue
Porseleinlijm



Azalea

Begin met het op kleur brengen van het bloemendraad.
Dit werkt als het volgt:



Doe een paar druppels Lime in een palet of op een schoteltje. Meng hier wat bruine kleurpoeder doorheen. Dit zal niet helemaal perfect mengen, maar wat kruimelig blijven. Verf nu de draadjes.
Laat het even drogen. Het geeft een poederig effect en blijft een klein beetje afgeven.

Dit hoort zo.

Nu maken we een bosje van 11 draadjes van ongeveer 5cm lang.



De onderste cm draai je om elkaar heen. Dan buig je 1 draadje opzij. Ongeveer 5mm hoger buig je 2 draadjes naar rechts en 2 draadjes naar links. Dit herhaal je ong 8 mm hoger. De laatste 2 blijven omhoog staan. Knip de draadje nu wat korter zodat de bonsai ongeveer 3,5 cm breed en ongeveer 3 cm hoog wordt.



De volgende stap is het maken van het stammetje.

Kleur een heel klein beetje Vlinder Koudporselein met de bruine kleurpoeder.

Dit wordt het stammetje van de bonsai en de grond in het schaalpje.

Neem een heel klein beetje bruin gekleurd porselein en doe dat om het om elkaar gedraaide stukje van de draadjes.

Laat de onderste 5 mm kaal.

Vorm hiervan een stammetje.

Dust dit heel voorzichtig bij met wat van de okerkleurige kleurpoeder.

Lijm nu wat bruin gekleurde porselein in het schaalpje.

Doe wat lijm om het onderste stukje draad en steek het in het schaalpje. Laat dit drogen.



Maak wat Vlinder Koud porselein aan met de roze kleurpoeder. Rol dit heel dun uit. Steek hier een heleboel sterretjes uit. Leg de sterretjes op een opbol mat. Duw met een fijne opbolpen of de startool voorzichtig in het midden van het sterretje. Dan komen de puntjes van het sterretje omhoog. Dit kun je eventueel ook op je hand doen.

Heb je 40-50 bloemetjes gemaakt kun je ze op de takjes plakken. Waar 2 draadjes zitten buig je ze iets uit elkaar zodat je meer bloemetjes kwijt kunt. Dit geeft een voller echt Azalea effect.

Zodra je het boompje vol met bloemetjes geplakt hebt, maak je een klein beetje porselein aan met de groene kleurpoeder.

Rol het dun uit en pons hier met de zonnebloem pons blaadjes uit. Geef alle blaadjes met je frillnaald en nerfje.

Plak hier er der een blaadje onder de takjes met bloemen.

Laat de Bonsai drogen en bewonder je resultaat.

Mochten er nog vragen zijn, mag je altijd emailen naar laura@nalladris.nl

Kijk voor materialen eens in ons winkeltje op www.nalladris.com

Mochten er nog vragen zijn, dan even mailen naar sun@nalladris.nl



Geniet van mijn workshops, zoveel als je kan
En maak er met je vriendinnen een leuke middag van!

Maar als je met mijn ideeetjes centjes van anderen wilt innen,
Heb ik liever dat je zelf wat gaat verzinnen!

Copyright Nalladris 2015